

Israel Loofhuttenreis-Sukkoth

van 18 t/m24 oktober 2016

Directe vluchten Amsterdam-Tel Aviv. EL AL, dag vluchten.

Bij de studies gaat het er om dat wij vanuit de Hebreeuwse grondtekst woordstudies verzorgen vanuit diverse Psalmen. U hoeft hiervoor geen voorkennis te hebben van Hebreeuws.

18 oktober, dinsdag aankomst in Na'ale om pakweg 19:00u. We eten een lekkere welkomst maaltijd in de Sukkah (Loofhut) en maken kennis met elkaar. (tijden onder voorbehoud).

19 oktober, woensdag na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek DutchFarm in de Noordelijke Negev. Tour met Uzi Manor naar Sderot en de soldaten bij de Gaza. Hen bemoedigen en te verwennen met wat lekkers in deze Sukkothfeestweekvervolgens via de Dode Zee (zwemmen/drijven) weer naar Na'aleh.

20 oktober, donderdag In de ochtend wandeling (evt. proclamatie) over de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski.

Middag: De jaarlijkse onvergetelijke **Jeruzalemmars!!** Vele Israelische organisaties en duizenden christenen vanover de hele wereld lopen georganiseerd een parade door de straten van Jeruzalem. Wij kiezen ervoor om de lopers aan te moedigen.

21 oktober, vrijdag: ontbijt, korte studie en bezoek aan de wereldberoemde Stalachmiet druipgrotten in Bet Shemesh vervolgens naar Jeruzalem voor meemaken start shabat bij Klaagmuur. Feestelijke shabatmaaltijd in de sukkah in Na'aleh.

Shabat 22 oktober: na het ontbijt naar de dienst in het Messiaanse dorp Jad Hashmonah, bezoek historisch Emmaus en het oude Modieen van de Makkabeen in het Ben Shemeswoud met een picknick.

23 oktober, zondag: na het ontbijt en de studie bezoek aan Jaffo. Tegen de avond reizen we weer met elkaar naar Jeruzalem om naar de spectaculaire nachtvoorstelling in de Toren van David te gaan. We eten eerst nog even lekker een falafel of shoarma ☺.

24 oktober, maandag: Na de studie gaan we o.a naar de hoofdstad van Samaria, Ariel om de Tura winery te bezoeken We picknicken weer in de vrije natuur en in de avond hebben we onze gezamenlijke en afsluitende maaltijd.

Terugvlucht dinsdag 25 oktober



Nof Shomron, Studiehuis Reshiet Guesthouse

Israel



Verschillende foto's uit Israel



Hartelijke groeten van Jaier, Karen, Ruth en Smuel Strijker. 00972 54 88 58 281

info@studiehuisreshiet.nl Na' aleh Israel