

# Chanukahreis in de 'Kerstvakantie'.

Van 21 t/m 26 december

Rechtstreekse vlucht en overdag

Jehoshua/Jezus is al van vóór de grondlegging vd wereld en Hij Zelf zegt: Eér Abraham was Ben Ik'... Is Kerst, op 25 december, dan wel de geboortedatum van Hem? Het is in ieder geval niet aannemelijk dat een volkstelling in de Israelische regenperiode zou plaatsvinden...? Hoe dan ook, of u nu wel of niet Kerst gedenkt, de komst van de MensenZoon op aarde is uiteraard een geweldig gegeven wat wij dagelijks mogen vieren (zeer waarschijnlijk kwam hij rond Pesach ter wereld...).

U bent hartelijk welkom om tussen 21-26 december in het Land te zijn waar de 'broodbak' van het Christendom ooit stond en om samen met ons en Israëliërs een aantal dagen het Chanukah-Herinvijdingsfeest te vieren (Joh 10:22). Een gedenktijd die Jehoshua ook vierde met zijn familie en vrienden.

Bij Chanukah horen cadeautjes, daarover later meer.

## **ZES DAGEN voor slechts € 685**

Inclusief directe vlucht en alles wat u nodig heeft:

Overnachtingen in ons mooie Gastenhuis in Na'aleh in de Shomron, heerlijke gezonde maaltijden, lekkere wijnen, dagelijks boeiende Bijbelstudies (manna voor de ziel) bezien vanuit de Hebreeuwse Taal, unieke tripjes naar o.a Jeruzalem, Dode Zee, Graf onzer aartsvaders en moeders (Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen". (Galaten 3:26-29). Shilo, Peduel, Bethel, de 'DutchFarm', de Negev en meer zoals ontmoetingen met o.a soldaten bij de grens met Gaza.

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer.

Toeslag voor een éénpersoonskamer.

Reisleiders en onderwijzers: Yair en Karen Strijker van St. Reshiet.

Info: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl) 00972 54 8858281