

Israel-Loofhuttenreis van 4-11 oktober 2017

Inclusief 2 nachten Eilat €1275, pp

Een unieke studie-ontdekkingsreis, contact maken met de bewoners, genieten van het mooie land van Adonai en Zijn Bevrijder, kennismaken met Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse Grondtaal.

Shalom!

Na'aleh-Israel voorjaar 2017

Er zijn nog enkele plekken (4-5) vrij voor een rechtstreekse vlucht vanuit Amsterdam naar Tel Aviv op woensdagochtend 4 oktober om 07:20. Op de voormiddag van Sukkot/het Loofhuttenfeest komen jullie/komt u dan in Israel aan en het vertrek is op woensdagmiddag 11 oktober. Zeven dagen, zes nachten. De vlucht duurt gemiddeld 4.5 uur.

We vallen dan meteen in het Feest. Eerst lekker lunchen, even rusten na de vlucht en we bezoeken dan nog het prachtige 'balkon van Israel' in Peduel. Feestelijke opening van Sukkot en eten in de Loofhut (Sukkah) bij ons thuis, we geven er uitleg over en het belooft een fijne avond te worden.

Donderdag 5 oktober is het de shabat van het Loofhuttenfeest. We organiseren dan in de ochtend een Sukkothdienst in het Studie-Gastenhuis. In de middag hebben we met elkaar in het prachtige Canadapark ten zuidoosten van Modi'ien een uitgebreide picknick. Het park ligt in de vlakte van Ayalon waar Jozua ooit zei: 'zon en maan sta stil'. Een schitterend natuurgebied met heel veel verschillende bomen en wat meteen ook de vervulling van de Bijbelse profetie uit Ezechiël 36 is. Ooit waren er volgens Jesaja zo weinig bomen in het Heilige Land, dat een kleine jongen het aantal op zou kunnen schrijven (Jesaja 10:19). Nu is het land weer groen en wacht het op de aliahgangers (Ezechiël 36:8 en 9). Eventueel nog een bezoek aan het nabijgelegen Emmaus. Avondinvulling volgt nog.....

Vrijdag 6 oktober bezoek aan Hebron, naar het graf van de aartsvaders, wat tevens het eerste stukje Israel is dat Abraham kocht om zijn vrouw Sarah te begraven. Abraham is ons aller vader: wie in Jehoshua/Jezus gelooft is zaad van Abraham (Galaten 3: 29). Het is een prachtige rit en de historische waarde van deze plek is heel groot. Vanuit Hebron naar de Oude stad van Jeruzalem, inwijding shabat meemaken bij de Klaagmuur. Shabatmaaltijd en uitleg in het Gastenhuis in Na'aleh.

Shabatochtend een eigen dienst en dan op weg naar Eilat om daar twee dagen te spenderen. Het is een heerlijke plek om te zijn en we kunnen genieten van de warmte en ontspannen aan de 'pruisisch blauwe Rode Zee'☺. Op zondag of maandag een tocht op de zee met 'The Paradise'. We varen tot de grens van Egypte. We kunnen vanaf de boot het water in en snorkelen bij de schitterende koraalriffen. Op de terugweg is er een barbecue op de boot. We varen ongeveer twee uur heen en twee uur terug, een geweldige ervaring. Het is zeer waarschijnlijk dat het volk Israel langs Eilat is getrokken en dat de schoonvader van Jetro er in de buurt woonde. Ooit een vijandig gebied van Ezau/Edom, maar nu een prachtige natuurplek om even met elkaar te ontspannen en te studeren

Op 9 oktober vertrekken we weer uit Eilat en bezoeken onderweg een replica van de Tabernakel en de mijnen van Salomo in het Timnapark. Ook zullen we het prachtige natuurgebied Ein Avdat aandoen en kort bezoekje aan de DutchFarm in moshav Sde Zvi. We zijn in de avond weer bij ons thuis in Na'ale, waar we de maaltijd zullen gebruiken.

Op dinsdagochtend 10 oktober gaan we weer naar Jeruzalem. Er zijn meerdere opties voor de ochtend: zoals bijvoorbeeld een bezoek aan Getsemane of de Graftuin, Gush Katif museum, Jad vaShem e.d. Wat we u in ieder geval willen laten zien is de nieuwe 3-d show waarin u zich op het Tempelplein waant in de tijd van Jehoshua/Jezus. Een unieke ervaring die weleens een traantje oproept. Verder kunnen we in overleg de muur van Jeruzalem op met Never be Silent om te proclameren, of op eigen gelegenheid voor een (proclamatie)wandeling.

Op dinsdagmiddag is er de inmiddels beroemde Jeruzalemars waarbij de volken een optocht houden om Jeruzalem een hart onder de riem te steken, een prachtige gelegenheid. Wij lopen niet mee, maar zullen staan aan de kant om de vele volkeren te verwelkomen en te bemoedigen, een unieke ervaring.

We willen jullie ook graag in contact brengen met Moshe Kempinsky in zijn winkeltje Shorashim in het Joodse gedeelte van de Oude Stad. Moshe is een orthodoxe jood die open staat voor christenen. Hij is verbonden met het Tempelinstituut en kan ons een korte studie geven en wij mogen vragen stellen. Ook Tsvi Eyal, een Nederlandse holocaust overlevende die in de Oude Stad woont en een prachtig uitzicht over het Tempelplein heeft vanaf zijn balkon, zou ons even welkom heten! Er is ook ruimte voor eigen invulling en de winkeltjes in het centrum zijn tot zeker 22.00 uur open in de binnenstad van het moderne Jeruzalem (oude en centrum nieuwe stad liggen op slechts circa 20 minuten lopen van elkaar).

Op de meeste dagen zullen we studie geven vanuit het Hebreeuws. U hoeft hiervoor niet gevorderd te zijn, we leggen de stof duidelijk uit, buiten de uitleg over het Loofhuttenfeest zullen we uitleg geven over Jeruzalem en stof uit een Psalm behandelen.

Woensdagmiddag de 11^e vertrekt het vliegtuig weer om 14:10 naar Nederland.

info@studiehuisreshiet.nl



Zo zou het programma er uit kunnen zien maar aanpassingen zijn uiteraard mogelijk.

Interesse? We sturen dan een aanvraagformulier toe. We kunnen niet garanderen dat de tickets lang beschikbaar zijn, want Loofhuttenfeest is een geliefde periode op Israel te bezoeken.

De tickets moeten vooraf door ons betaald worden en we vragen dan ook een voorschot. Bij een 'plotselinge' annulering krijgt men per persoon het hele bedrag minus €220 terug van de totale reissom. Dat is vervelend wanneer dat zou gebeuren, maar de vliegtuigmaatschappijen bouwen die regel nu eenmaal in. Wel kan bv een naam veranderd worden voor een andere persoon maar dat kost tot €90 bij de vliegtuigmaatschappij, met de administratiekosten. Wij raden u dus aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeraar, voor de zekerheid. Het kan zijn dat als u toevallig in het bezit bent van een creditcard, dat u al een doorlopende reisverzekering hebt.

Studiehuis Reshiet organiseert regelmatig taal- en studiereizen naar Israel. Wij nodigen u ook uit om horen over de mooiste, diepzinnigste en verrassendste en toegankelijkste Taal der wereld, de Taal van Adonai/God Zelf. Geschied voor jong en oud, met of zonder 'taalknobbel'.

U zult ontdekken hoe geweldig Hebreeuwse Bijbelwoordstudie is.

Ieder kan 10 kilo handbagage meenemen .Doorgaans is dat voldoende voor een week, ook omdat het weer nog aangenaam is. Vergeet geen zwemkledij en hoofdbedekking.

Dit aanbod is **excl.** een reis- en/of annuleringsverzekering en 20 kilo kofferbagage. Voor extra kofferbagage rekent de vliegtuigmaatschappij €75 per persoon. Dat is helaas prijzig maar men kan ook een koffer met elkaar delen...

Reissom inclusief reis, overnachtingen, vervoer in Israel, tripjes, studies en studiematerialen, eten en drinken en meer vanaf Schiphol en weer terug naar Nederland : €1275 p.p.

Wie weet lehitraot להתראות tot ziens!

Yair en Karen Strijker

00972 54 8858281

Na'aleh Israel

info@studiehuisreshiet.nl

www.studiehuisreshiet.nl

Enkele Israel foto's : Bij de Graftuin,

Belgrotten

Falafel



Fam. Strijker

Dode Zee

Synagoge Sde Zvi

Qumran, Dode zee



Sde Zvi, DutchFarm

